



Guus en Annemiek Peters

Molenstraat 91

4543 CN Zaamslag

☎ 0115-617125

@ guuspeters@zeelandnet.nl

🌐 www.havenevangelisatie.nl

Giften:

❖: NL56 INGB 0005 0985 93 of Rabo: NL62 RABO 0362 3972 44

t.n.v. Evangelische Gemeente de Kandelaar te Terneuzen,

ten gunste van: PROJECT HAVENEVANGELISATIE,

(Deze giften zijn belasting-aftrekbaar)

of

❖: NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Guus en Annemiek Peters,
te Terneuzen. (Persoonlijke gift)

"Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn " (Genesis 2:24)

Terneuzen, augustus 2017.

Lieve vrienden,

De grote vaart een mannenmaatschappij

Ik had er eigenlijk nooit bewust bij stilgestaan, dat je aan boord van de zeeschepen hoofdzakelijk mannen tegenkomt. Maar heel af en toe werkt er ook wel eens een vrouw.

Toen ik pasgeleden in Gent aan boord stapte van een schip en me kenbaar maakte als havenevangelist, kwam de tweede stuurman, wiens naam en nationaliteit ik niet zal noemen, direct naar mij toe.

Hij was christen en biechtte eigenlijk meteen aan mij op, dat hij de afgelopen maanden een paar keer het bed had gedeeld met een van de matrozen. En dit terwijl hij getrouwd is en vader is van een paar kinderen. Hij was negen maanden van huis en kon niet zonder vleselijke gemeenschap.

Hij vroeg mij, wat hij moest doen.

Ik zei hem, dat ik het moedig van hem vond, dat hij dit aan mij opbiechtte. En dat hij op Gods vergeving kan rekenen, omdat Jezus Christus ook voor deze zonde is gestorven.

Ik liet hem eerst zien wat Gods Woord hier over zegt.

Om te beginnen bovenstaand Bijbelgedeelte, waarin God zegt, dat man en vrouw voor elkaar bestemd zijn. En verder zei ik hem, dat er in Leviticus 18:22 staat, dat gij geen gemeenschap zult hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

En in Romeinen 1:27 staat, dat de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw hebben opgegeven en dat ze in wellust voor elkaar zijn ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

God gruwelt er dus van en Hij vindt het ook een schande.

Zijn contract was spoedig afgelopen en hij zou dan weer naar huis gaan, naar zijn vrouw en kinderen.

Ik gaf hem de opdracht om wat hij aan mij had opgebiecht, dit ook aan zijn vrouw op te biechten.

Hier schrok hij enorm van, want hij zag zijn huwelijk hierdoor al stranden.

Ik zei hem, dat hij het beste zijn pastor of iemand, die hij kan vertrouwen mee kan nemen. En je mag gerust tegen hen zeggen, dat die persoon contact met mij op kan nemen, mocht die dat nodig vinden.

Want uiteindelijk werkt Gods genade vaak door mensen heen; en ook jouw vrouw is een kind van God.

Hoe het verder is afgelopen, weet ik niet. Ik heb er niets meer van gehoord. Maar ik kon er niet onderuit om hem dit alles te vertellen en op te dragen.

Bijbelstudies aan boord

De laatste tijd ben ik zeker een keer of zes aan boord van schepen geweest, waar men een Bijbelstudiegroep aan boord had en dat is voor mij ook altijd een geweldige bemoediging. Want heel vaak worden er dan ook Bijbels aan mij gevraagd, of Bijbelstudie materiaal. En natuurlijk geef ik die dan graag. En regelmatig wordt er dan ook aan mij gevraagd, of ik wat met hen kan delen vanuit de Bijbel. Zo heb ik geweldige gesprekken gehad met Christian, Allan en James, die ieder hun groep aan boord leidden. Je hoeft er dan eigenlijk alleen maar te zijn en dat doet me weer aan de naam van onze God denken: Ik ben! En ik vind het schitterend, dat zo Gods Woord letterlijk de wereld rond vaart.

Foto's links- en rechtsboven en linksonder.



Bedrijfskleding

Van Henk Pijnen heb ik weer een aantal dozen bedrijfskleding gehad. De zeelui zijn hier ongelooflijk blij mee. Het maakt het ook nog eens een stuk gemakkelijker om over het Evangelie te praten.
Foto rechtsonder

Veel liefs en Gods Zegen

Guus en Annemiek

