



Guus en Annemiek Peters

Molenstraat 91

4543 CN Zaamslag

☎ 0115-617125

@ [guuspeters@zeelandnet.nl](mailto:guuspeters@zeelandnet.nl)

🌐 [www.havenevangelisatie.nl](http://www.havenevangelisatie.nl)

Giften:

❖: NL56 INGB 0005 0985 93 of Rabo: NL62 RABO 0362 3972 44

t.n.v. Evangelische Gemeente de Kandelaar te Terneuzen,

ten gunste van: PROJECT HAVENEVANGELISATIE,

(Deze giften zijn belasting-aftrekbaar)

of

❖: NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Guus en Annemiek Peters,  
te Terneuzen. (Persoonlijke gift)

"Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen." (Matteüs 8:17)

Zaamslag, december 2017.

Lieve vrienden,

### Allereerst mijn gezondheid

Vanaf mei van dit jaar heb ik allerlei ontstekingen in mijn mond. Ik ben van dokter naar dokter gegaan. Geen medicijn hielp. Toen ben ik uiteindelijk naar mijn haematologe gegaan. Voor de zekerheid heeft zij een echo van mijn buik laten maken. Het bleek, dat er een kluwen lymfeklieren in mijn buik aangetast waren. Het zou om Non Hodgkin gaan. Dit hield in, dat ik stamceltransplantatie nodig zou hebben en een hele zware chemokuur. Als je leest wat dit allemaal inhoudt, dan wordt je daar niet vrolijk van. En dan twee weken later was er opeens geen sprake meer van Non Hodgkin, maar was het weer mijn chronische lymfatische leukemie. En nu was er alleen chemo nodig. Het klinkt gek, maar Annemiek en ik waren hier ongelooflijk blij mee. Alleen maar chemo. Het is een tweedaagse kuur, om de vier weken en dit minimaal zes keer. Inmiddels heb ik de eerste kuur achter de rug en ik voel mezelf goed. En wat de ontstekingen in mijn mond betreft: dit heeft met een verminderde weerstand te maken en met mijn immuunsysteem. Ik zal hier mee moeten leren leven.

### Bijbelstudies aan boord



Ik ben blij, dat ik nog steeds, zij het mondjesmaat, zeelui kan bezoeken. Energie voor lange gesprekken heb ik niet meer. Maar we hebben nog altijd onze Bijbels, Nieuwe Testamenten, CD's en dvd's. En vandaar komt de Bijbeluitleg weer in beeld. En dit hield ook in, dat ik weer een aantal malen Bijbel studie heb mogen geven aan boord. En dan is het voor mij heel simpel: Het offer van Jezus Christus en Jezus Christus alleen; Zijn glorieuze opstanding en de vergeving van zonden. Dit heb ik weer een aantal keren bij Filipino's mogen doen, maar ook bij Chinezen. En ik zal ondanks mijn leukemie zeelui blijven bezoeken. Het zal natuurlijk minder zijn. En ik zal mij beperken tot schepen uit Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Nederland, omdat ik geen risico wil lopen om een ziekte op te pakken.



### Anderen aan boord

Er komen natuurlijk nog veel meer mensen aan boord van de schepen. Zo komen er ook veel handelaren. Onder hen ook de taxfree shop 'Sunny Radio'. En met de mensen van 'Sunny' heb ik een geweldig contact. Zo zijn daar Sander en Michelle. Zij laten mij altijd weten, wanneer er vraag is naar Bijbels op een schip of wanneer een Bijbelstudie gewenst is. En omgekeerd laat ik hen altijd weten, wanneer zeelui taxfree inkopen willen doen. En we waarderen elkaar enorm. Zeelui zijn vaak heel lang van huis en ze willen graag cadeautjes kopen voor hun vrouwen en kinderen.



### En tot slot

Kunt u ons s.v.p. de komende (kerst)tijd in gebed en financieel blijven ondersteunen? Het is een beetje vroeg: maar alvast een hele gezegende kerst toegewenst en een Gods nabijheid in 2018.

Veel liefs en Gods Zegen

Guus en Annemiek

