



Guus en Annemiek Peters

Edisonstraat 35

4532 LL Terneuzen

☎ 0115-617125

@ [guuspeters@zeelandnet.nl](mailto:guuspeters@zeelandnet.nl)

🌐 [www.havenevangelisatie.nl](http://www.havenevangelisatie.nl)

Giften:

❖: NL56 INGB 0005 0985 93 of Rabo: NL62 RABO 0362 3972 44

t.n.v. Evangelische Gemeente de Kandelaar te Terneuzen,

ten gunste van: PROJECT HAVENEVANGELISATIE,

(Deze giften zijn belasting-aftrekbaar)

of

❖: NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Guus en Annemiek Peters,  
te Terneuzen. (Persoonlijke gift)

"Want ik verlang u te zien om u enige geestelijke gave mede te delen tot uw versterking, dat is te zeggen: onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij."  
(Romeinen 1:11-12)

Terneuzen, januari 2017.

Lieve vrienden,

### Allereerst weer wat cijfers

Het afgelopen jaar heb ik 822 schepen bezocht. In totaal heb ik 306 Bijbels en 126 Nieuwe Testamenten aan de zeelui mogen geven. En verder 152 Jezus dvd's, 100 dvd's over de apostel Paulus, 136 God of Wonders dvd's, 105 dvd's over Maria Magdalena en 190 worship CD's. Van mijn eigen boekje zijn ook weer een aantal dozen van eigenaar verwisseld. En dan zijn er ook weer duizenden traktaten aan de zeelui gegeven.

### Kerst

We hebben nog nooit zo'n bemoedigende Kerstperiode gehad, letterlijk zoals in bovenstaand Bijbel vers staat beschreven. In totaal hebben we 205 kerstpakketten aan de zeelui mogen geven.

Op een schip met een bemanning uit Turkije ontmoette ik Omer, die uit de plaats Tarsus kwam. Ik vertelde hem meteen, dat onze meest bekende evangelist, de apostel Paulus, ook uit Tarsus kwam en dat er in het boek Handelingen uit onze Bijbel best wel wat over Turkije staat beschreven, zoals over Efeze en Pergamum. Omer wilde meteen een Bijbel hebben en ik heb hem ook een dvd over de apostel Paulus mogen geven.

En op kerstavond werden wij uitgenodigd om op een tanker met een bemanning uit de Filippijnen met hen samen Kerst te vieren. Ze hadden o.a. een varken aan het spit en het eten was ongelofelijk lekker. De kapitein van dit schip ken ik al 17 jaar.



En dan op 25 december ontmoetten we Ricky, een bootsman uit de Filippijnen. Hij bleek onze collega's Martin Otto uit Hamburg en Vic Atanacio uit Manila heel goed te kennen. En hij gaf Bijbel studie aan boord. En de hele bemanning, inclusief de kapitein en de officieren, nam hier aan deel, in totaal 21 man! Een dag later ging ik terug, omdat ik nog wat T-shirts en wollen sokken voor hen had. En wat bleek? De kapitein uit de Filippijnen was vervangen door een kapitein uit de Oekraïne, Igor. Igor begon meteen mijn materiaal te filmen. Toen ik vroeg waarom, deelde hij mij mede, dat zijn broer Andrej voorganger was van een kleine Baptisten gemeente in Odessa.

En Andrej wilde meteen alles over onze zending weten. En zo heel veel Baptisten gemeentes zijn er niet in dat land. Igor zelf kende Jezus Christus nog niet persoonlijk en ik heb hem naar de voet van het Kruis mogen leiden.



Ricky

Igor



Op een schip met allemaal Filipino's werkte er ook 1 vrouw uit Singapore. En zij was moslima! Wij vonden het heel apart, dat er 1 Moslim vrouw tussen allemaal mannen werkte. En met haar, Mona, hebben we een heel lang gesprek gehad en haar op de verlossing en vergeving van Jezus Christus mogen wijzen. En ook zij heeft graag een Bijbel en een Jezus dvd van ons aangenomen.

En op weer een ander schip ontmoetten we Joseph, een kapitein uit de Filippijnen. Joseph hebben wij in 2011 in Manila op een conferentie ontmoet. Hij is lid van onze organisatie en geeft ook Bijbelstudie aan boord. Hij vertelde mij, dat er ook iedere zondag voor alle zendelingen van de Seamen's Christian Friend Society wordt gebeden tijdens hun samenkomst aan boord. En door het getuigenis van Joseph hadden al 4 andere zeelui Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser en Heer aangenomen.

### **Gezondheid**

Met de gezondheid van ons beide gaat het gelukkig goed. We hebben onze halfjaarlijkse controles en wanneer we daar de uitslag van krijgen, is het iedere keer weer heel spannend. We zijn dan zo geweldig opgelucht wanneer we weer te horen krijgen, dat alles in orde is. En we mogen God op onze blote knietjes danken, dat we al deze voorzieningen hebben in ons land.

### **En tot slot**

Willen we u weer bedanken, dat u er voor gezorgd heeft, dat we ook dit jaar weer alle materialen hebben kunnen aanschaffen die we nodig hadden. Blijft u ons svp ondersteunen, zodat we ook in 2017 Gods Woord weer wereldwijd kunnen blijven verspreiden aan de zeelui.

Veel liefs en Gods Zegen

**Guus en Annemiek**

