



Guus en Annemiek Peters

Molenstraat 91

4543 CN Zaamslag

☎ 0115-617125

@ guuspeters@zeelandnet.nl

🌐 www.havenevangelisatie.nl

Giften:

- ❖: NL56 INGB 0005 0985 93 of Rabo: NL62 RABO 0362 3972 44
t.n.v. Evangelische Gemeente de Kandelaar te Terneuzen,
ten gunste van: PROJECT HAVENEVANGELISATIE,
(Deze giften zijn belasting-aftrekbaar) of
- ❖: NL61 INGB 0002 7779 72 t.n.v. Guus en Annemiek Peters,
te Terneuzen. (Persoonlijke gift)

"Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden." (Romeinen 12:15)

Terneuzen, mei 2017.

Lieve vrienden,



Een grotere familie

Met grote blijdschap kunnen we u meedelen, dat onze dochter Esther bevallen is van een lief meisje, **Julia**. Alles is tijdens de zwangerschap en tijdens de bevalling goed gegaan. En zo hebben Annemiek en ik inmiddels 9 kleinkinderen, waar we ontzettend dankbaar voor zijn.

Verhuis

Op 2 mei zijn Annemiek en ik verhuisd naar Zaamslag, een dorp, dat ongeveer 5 kilometer van Terneuzen ligt. Onze kinderen zijn inmiddels het huis uit en de woning was te groot voor ons geworden. En Zaamslag is heel rustig en de woning is geluidsarm, zodat je weinig tot niets hoort. En we zijn heel blij met onze nieuwe woning.

Pijnen bedrijfskleding

Van Henk Pijnen bedrijfskleding heb ik in totaal 27 dozen bedrijfskleding gehad met overalls, werkjassen en werkbroecken. Ik heb ongelofelijk veel zeelui blij kunnen maken met deze kleding. En we zijn Henk heel erg dankbaar voor zijn gulheid en dat hij zoveel over heeft voor de zeelui.



Zegenen van een schip en haar bemanning

Op een schip met een complete bemanning uit de Filippijnen riep de kapitein, Joel, meteen de hele bemanning bij elkaar. Hij vond het heel belangrijk, dat ik hem en zijn bemanning zou zegenen en dat ik ook het schip zou zegenen. Want regelmatig varen ze door gevaarlijke gebieden en de kapitein heeft graag Gods bescherming. Natuurlijk heb ik aan dit verzoek gehoor gegeven. En daarnaast heb ik een korte Bijbel studie gehouden en heel wat Bijbels en dvd's uit kunnen delen.



Alleen maar kunnen huilen

Toen ik op een schip in Gent kwam en ik de messroom in liep en me voorstelde, begon de Filipijnse 1^e stuurman, Richelle, meteen te huilen.

Het bleek, dat zijn zoontje van 1,5 een lever-transplantatie nodig had. De doktoren hadden bij zijn vrouw een stuk lever weggenomen en wilden dit bij zijn zoontje transplanteren. Maar de operatie was fout gelopen en zijn zoontje was overleden.

Normaal gesproken zou je dan naar huis gaan, maar alles moest betaald worden en hierom had hij zijn contract met 3 maanden moeten verlengen in plaats

van dat hij naar huis kon om zijn vrouw te troosten en zijn vrouw hem.

Ik wist absoluut niet, wat ik moest zeggen en ben naar hem toegelopen en heb hem omarmd. En binnen de kortste keren stond ook ik te huilen. En zo hebben we een paar minuten huilend elkaar vastgehouden. Daarna zei hij tot mijn stomme verbazing, dat ik hem zo geweldig getroost had.

Een lifter

Als ik uit de haven van Gent kom, ga ik af en toe in Zelzate bij een benzinstation een broodje halen. En terwijl ik in mijn auto van dit broodje zat te genieten, werd er op mijn ruit geklopt. Het was een gast van een jaar of 30, die vroeg of ik mogelijk naar Nederland ging. Ik antwoordde bevestigend en hij vroeg mij, of hij een stukje mee mocht rijden; hij moest in Westdorpe zijn.

Ik zei: "stap maar in", legde mijn broodje op de achterband en startte de motor. We waren nog niet weggereden, of hij vertelde mij, dat hij een dag van te voren, terwijl hij met zijn vriendin en kindje aan het winkelen was, opgepakt was voor winkeldiefstal, maar dat hij absoluut niets gedaan had. En de politie had hem een nachtje gehouden en hij was zojuist vrij gelaten.

Ik zei hem, dat hij bij de juiste in de auto gestapt was, omdat ik in het verleden bij een opsporingsdienst gewerkt heb. En uit ervaring weet ik, dat je zowel in Nederland als in België niet vastgehouden wordt als je niets gedaan hebt.

Ik zei hem: "Dus je bent een winkeldief en ook nog eens een leugenaar en nog een slechte ook. En nu zal ik jou eens van Jezus Christus vertellen." Ik heb hem verteld, dat wij allemaal zondaren zijn en dat we Jezus Christus broodnodig hebben en dat we door Zijn Offer vergeving ontvangen.

Toen we het stoplicht bij Sas van Gent naderden, wilde hij de auto uit. Ik zei hem, dat hij moest blijven zitten en dat ik hem naar Westdorpe zou rijden. Dat heb ik gedaan en ik heb hem de opdracht gegeven om dit alles te overdenken en een beslissing te nemen voor vergeving van zonden. Op de plaats van bestemming aangekomen, wist hij niet hoe snel hij mijn auto uit moest komen. Maar geloof maar, dat hij dit gesprek nooit zal vergeten!

Veel liefs en Gods Zegen

Guus en Annemiek